

De waterdoop

Galaten 3:27

“Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.”

Waarom laten Christenen zich (opnieuw) dopen? De enige reden is omdat Jezus Christus dit opdraagt.^[1] Dopen is dus geen ceremoniële, religieuze handeling maar een daad van gehoorzaamheid die gepaard gaat met geloof. De Bijbel laat duidelijk zien dat bekering en geloof vooraf gaan.^[2] Je zult dus achter je keuze moeten staan.

Het Griekse woord voor dopen is “*baptizo*” en kan eenvoudig vertaald worden met onderdompelen of onder water gaan/zetten. De juiste, Bijbelse manier van dopen geschiedt dus door onderdompeling. Jezus zelf steeg op uit het water toen Hij door Johannes de Doper gedoopt werd.^[3] Johannes was de wegbereider en sprak over de komst van Jezus Christus, de Zoon van de Levende God. De boodschap die hij bracht was ook een boodschap van bekering. Mensen die gehoor gaven aan zijn boodschap, bekenden hun zonden en lieten zich dopen. Op deze manier kwam men (weer) tot God.

Wanneer je de keuze maakt om Jezus te volgen laat je je dus dopen tot vergeving van zonden. Het water fungeert dan als een “graf” waarin je ondergedompeld wordt en weer uitkomt. Heel je verleden met al jouw zonden blijven achter in het watergraf. Je komt het water uit als een nieuwe schepping, een nieuw persoon. Eens had de dood macht over het leven, maar na de doop niet meer. De doop staat dus in het teken van een nieuw leven dat alleen Jezus Christus mogelijk maakt doordat Hij voor onze zonden is gestorven aan het kruis.



In Romeinen 6:4 staat, *“Die doop in Hem was onze begrafenis. En zoals Jezus Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden.”*^[4]

De doop is geen optie voor een Christen, maar juist cruciaal. Dopen is niet langer zelf proberen je hoofd boven water te houden, maar je zelf vernederen om “kopje onder” te gaan.

^[1] Matteüs 28:19

^[2] Handelingen 2:38 en Marcus 16:16

^[3] Matteüs 3:16

^[4] Het Boek

