

## Wat is de Bijbel?



*Het woord van God bewaar je niet in je boekenkast, maar in je hart.*

Het woord Bijbel komt van het Griekse woord *“biblia”* dat boeken betekent. De Bijbel is een verzameling van 66 boeken/geschriften, onderverdeeld in het Oude Testament met 39 boeken en het Nieuwe Testament met 27 boeken. Al deze geschriften zijn opgemaakt door verschillende auteurs over een tijdsperiode van meer dan 1000 jaar.

Voor Christenen is de Bijbel het woord van God. De geschriften zijn geschreven door koningen, priesters, herders, Schriftgeleerden, profeten, boeren, vissers, kortom uit elke laag van de bevolking. De Bijbel bevat historische verhalen, profetieën, openbaringen, brieven aan individuele personen en aan diversen gemeenten van God, poëzie en zelfs zangbundels. Dit maakt dat de Bijbel voor iedereen toegankelijk is. Ondanks de verscheidenheid van de auteurs en het tijdsbestek is de Bijbel een boek dat geïnspireerd is door God zelf. De Bijbel onderricht, weerlegt, verbetert en voedt ons op in de gerechtigheid.<sup>[1]</sup>

In de hele Bijbel, van koft tot koft, neemt Jezus Christus de centrale plaats. Het Oude Testament kondigt vooral de komst van de Messias, Jezus Christus, aan. Hier staan meer dan 350 *“verborgen verwijzingen”* naar Jezus Christus. Het Nieuwe Testament laat de geboorte van de Messias zien. Daarom is het Oude Testament de wortel van Gods plan (diep verborgen) en het Nieuwe Testament de vrucht van Gods plan (openbaarwording). De Bijbel is het complete woord van God.

 Johannes 1:14, *“Het woord van God is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond.....”*

Jezus is het Levend Woord van God<sup>[2]</sup> en de woorden die Hij gesproken heeft zijn geest en zijn leven.<sup>[3]</sup> Het is daarom van belang dat Christenen in Zijn woord blijven.<sup>[4]</sup> Om ons doel te bereiken, moeten wij elke dag de Bijbel overpeinzen<sup>[5]</sup> zodat het woord van God rijkelijk in ons woont.<sup>[6]</sup> De woorden van Jezus Zijn de woorden van God de Vader<sup>[7]</sup> en dat maakt dat het woord van God levend en krachtig is en scherper dan enig tweesnijdend zwaard.<sup>[8]</sup> Eén van de manieren waardoor God spreekt, is via Zijn geschreven woord. Bijbellezen is dus onmisbaar in het leven van een Christen. De Bijbel is de routeplanner van ons leven. Wie het woord gevonden heeft, heeft een schat gevonden!



Jeremia 15:16

*“Zo vaak Uw woorden gevonden werden, at ik ze op, Uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten.....”*

<sup>[1]</sup> 2 Timoteüs 3:16-17

<sup>[4]</sup> Johannes 8:31

<sup>[7]</sup> Johannes 14:10 en 24

<sup>[2]</sup> Openbaring 19:13

<sup>[5]</sup> Jozua 1:8

<sup>[8]</sup> Hebreeën 4:12

<sup>[3]</sup> Johannes 6:63

<sup>[6]</sup> Kolossenzen 3:16

